

Contactgegevens

De dienst Zinzorg & Pastoraal is bereikbaar
op weekdays van 9u30 tot 17u30.

Hoe?

- » via afsprakenbriefjes op vrijdag
- » via verpleging
- » rechtstreeks:



Priester Jef Smits
03 491 20 92
jef.smits@heilighartlier.be



Pastoraal medewerker
Gert de Bakker
03 491 37 73
gert.de.bakker@heilighartlier.be

PATIËNTENINFORMATIE



Zinzorg & Pastoraal

Met ons praten
lucht op

Wie zijn we en wat mag je van ons verwachten?

Een opname in een ziekenhuis kan heel wat zorgen met zich meebrengen. Praktische problemen, maar ook zorgen en vragen die je raken in je bestaan. Voor een deel kun je daarmee terecht bij je familie, mensen die je omringen of bij het personeel op de afdeling.

Gaat het over 'diepere vragen', dan blijkt het vaak gemakkelijker om hierover te praten met iemand van je eigen geloof of levensbeschouwing.

Wij bieden een luisterend oor zonder taboes en dat in een rustige, veilige, ongedwongen sfeer.

Het HeiligHartziekenhuis heeft katholieke wortels maar streeft een pluralistische visie na waarin de dienst zinzorg en pastoraal - die zich bezighoudt met levensbeschouwelijke zorg - samenwerkt met vertegenwoordigers van verschillende overtuigingen.

Binnen dit ziekenhuis kan je hiervoor beroep doen op een katholiek pastor en een vrijzinnig lekenconsulent. Vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen kunnen door ons gecontacteerd worden.

Een gesprek kan helpen om een moeilijke situatie door te komen of te verwerken. We zijn er om naar je te luisteren en met je te praten, met alle respect voor je persoonlijke overtuiging.

Vind je het belangrijk hierbij woorden of rituelen te gebruiken die jou vertrouwd zijn binnen je overtuiging, dan kan dat.

Zowel als patiënt, als familielid of als bezoeker kan je ons aanspreken.

Wat mag je van ons verwachten?

- Een luisterend oor
- Een gesprek van mens tot mens
- Hulp in het zoeken naar kracht, betekenis en zingeving in je leven
- Steun in je geloof of overtuiging
- Informatie over en begeleiding bij al wat over levensgebeurtenissen gaat (bv. informatie over een (vrijzinnige) viering, documenten over levenseinde,...)
- Indien je gelovig bent, kan je steeds vragen om een ziekenzegening of contact met een priester (bv. biecht).

Wij brengen je graag in contact met andere zorgverleners, indien nodig.